

## **Familie Roling verbleef in Mhofu van 7-11 t/m 13-11-2015**

We zijn alweer een tijdje terug, maar direct weer in beslag genomen door het hectische Hollandse leven. **Wat een contrast met Zuid-Afrika.**

Tijdens ons verblijf in Mhofu was het elke dag boven de 38 graden. We hebben daardoor niet zoveel buiten kunnen zitten als we hadden gewild. Gelukkig deden de airco's en ventilatoren het wel perfect, dus binnen was het goed uit te houden.

Toch hebben we bij de rivier erg veel dieren gezien. Olifanten waren er dagelijks net als neushoorns, 1x lagen er 2 leeuwen aan de andere kant te rusten en buffels hebben we een keer of 3 gezien. De olifanten die aan onze kant van de rivier langs het hek liepen en waar we zo'n 300 meter mee op konden lopen op minder dan 10 meter afstand waren fantastisch.

We hebben ook genoten van de bushbaby's die op de bananen afkwamen in de avond. Daarnaast hebben we diverse steenbökkies op bezoek gehad, naast een monitor-lizard en een wild zwijn.

Op maandag zijn we naar Satara in Kruger gereden. Deze dag hebben we zeer veel olifanten, buffels, neushoorns, een leeuwin, giraffes, impala's, wilde honden, krokodil, nijlpaarden, giraffes en zeer veel vogels gezien. De volgende ochtend was helemaal fantastisch we begonnen met een luipaard, 4 babyleeuwjes (maand of 2-3 oud) zonder moeder vlak langs de weg, daarna hyena's liggend langs de weg, giraffes, olifanten, neushoorns, opnieuw 2 leeuwen onder een boom, weer neushoorns en olifanten en weer 2 leeuwen, in de rivierbedding van de Sabie-rivier 2 leeuwen etend van een zebra op een flinke afstand, een luipaard in de boom boven de weg, 2x kort achter elkaar buffels en zo hadden we voor 12 uur in de middag de hele big 5 al dubbel of vaker gezien! Wat een geluk!

Naast de grote dieren die door de droogte naar het water werden gedreven en makkelijk zichtbaar waren door de kale natuur, hebben we ontzettend veel mooie vogels gezien. Een keer of 6 de visarend in koppels en de laatste keer heel dichtbij. Dit was een zeer geslaagde trip.

Verder zijn we nog een dag naar Nelspruit en God's Window geweest, dit was ook erg leuk. *Mhofu was goed ingericht en we hebben niets gemist.* Het bed ging stuk (gelukkig overdag) en nadat we Laurika hadden gebeld was er binnen een half uur iemand die het gemaakt heeft.

Het enige dat iets minder leuk was, was de houding van de agent die ons een bekeuring gaf nadat we komend van Komatipoort de N4 opdraaide en daarbij niet volledig stil stonden bij een stopbord (Tip voor de huurders). In tegenstelling tot alle andere Zuid-Afrikanen was deze man erg nors en zonder respect. Terwijl we gewoon toe hebben gegeven dat hij volgens de regels gelijk had.

**We hebben weer enorm genoten in Zuid-Afrika en kunnen niet wachten om terug te gaan.**

Met vriendelijke groet,

Claudia en Wim









