

De familie Gelijne waren eind januari 2013 in Mhofu.

26-01-2013.

Beste Wilma en Ivo.

Naar het zoeken van een huisje bij het Krugerpark waren jullie de eerste die ik tegen kwam ik had er een goed gevoel bij en dat is helemaal uitgekomen alle informatie de ontvangst van Mimi en Norval. het klopte allemaal.

een dag met Kobus op Prive safari was heel gezellig

alles bij elkaar voor ~~het~~ herhaling vatbaar.

van daag gaan we richting Drakensbergen van daar gaan we richting kust en dan richting Kaapstad voor een familie bezoek

met vriendelijk groet

Wim Geleijne.
Leon Geleijne
Bas Onstank.
Sylvia Geleijne



In de tuin van Mhofu, een bosbok



Kobus liet ons Kruger zien.



Genieten op de veranda.

