

Familie Geldof waren onze gasten met Kerst en Oud/Nieuw 2021-2022

Thuiskomen' in Afrika

Vanaf het moment dat we het huisje Mhofu binnenstapten, voelde het als 'thuis'. Het verblijf is met zorg ingericht en aan alles is gedacht. Het is te zien dat de eigenaren Afrikafanaten zijn want overal vind je lokale kunst, Zuid-Afrikaanse boeken en vakantiefoto's in traditionele fotolijsten. Groot compliment voor de eigenaren!

We hebben 2 weken mogen verblijven in Mhofu en het was heerlijk. Tijdens het verblijf hadden we goed contact met de caretaker en met de eigenaren als we vragen hadden. Iedere dag kwamen er dieren langs bij de voederplaats en waterhole. We hebben bijvoorbeeld zebra's, kudu's, impala's, zwijnen en bavianen gezien. Doordat je langer op 1 plek verblijft heb je ook meer tijd om te luisteren naar de natuur en dan zie je ineens een schildpad, kameleon of een mestkever.

Conclusie, ik zou het iedereen aanraden om hier te verblijven in Mhofu en te genieten van deze speciale plek.

Kamers 9, 10 Service, 8 Ligging, 9 Kindvriendelijk, 10 Prijs/kwaliteit, 10 Natuur





