

De familie Dolfing waren in Mhofu voor de 2e keer van 10 juli tot 31 juli 2010.

We kwamen 10 juli aan in Johannesburg vanwaar we direct naar Pretoria zijn gereden. Daar hadden Roelie en Frits een heerlijk ontbijt voor ons klaar staan. Daar vandaan zijn we naar Mhofu gereden en het voelde gelijk lekker vertrouwd. Het heerlijke huis en de heerlijke tuin. De volgende dag zijn we naar Nelspruit gegaan. Daar hebben we in een stadion de finale tussen Nederland en Spanje gezien op een megagroot scherm. We stonden daar tussen zo'n 20.000 zwarte Afrikanen die allemaal voor Spanje waren. Het was een onvergetelijke ervaring. Na de wedstrijd zijn we weer naar Mhofu gereden. Moe, maar een ontzettend leuke ervaring rijker.



We hebben in diezelfde week ook een keer gewinkeld in Nelspruit's Riverside.

We zijn ook naar Hazyview geweest. Daar hebben we olifant gereden. Eerst kregen we een lesje olifant. We mochten ze voelen en voeren en hun slaappleats bekijken en toen mochten we zo'n 20 minuten rijden. Toen we daarvan terugkwamen stond er een tafel voor ons klaar met allemaal lekkere hapjes en drankjes. En dit alles tijdens het ondergaan van de zon. Het was een droom. Rob en Demi vonden het natuurlijk ook super.



In diezelfde week zijn we ook naar Ngwenya Lodge geweest om te zwemmen (water was gruwelijk koud). Na het zwemmen nog even genoten van het uitzicht op het terras van het restaurant. Demi heeft trouwens ook een keer in jullie Pumbad "gezwommen".



We hebben een nacht in Lower Sabie gekampeerd. We hadden ons eigen tentje meegenomen. Dat was ook een onwijs leuke ervaring. We hebben daar een sunset drive gemaakt van half 5 tot half 8. Erg de moeite waard hoor. In de week daarna zijn we twee nachten in Orpen geweest. Weer gekampeerd in ons tentje. Als je daar heen gaat, houd er dan rekening mee dat de camping om half 6 op slot gaat. Dus neem eten en drinken mee. Wij hebben daar heerlijk gebruid. De volgende dag zijn we in Hoedspruit geweest bij de cheeta opvang. Wat een superorganisatie is dat zeg. Veel cheeta's gezien. Ook een aantal leeuwen die gered zijn uit een circus uit Portugal. En een groep wilde honden en diverse andere bedreigde dieren.



Na de cheeta-opvang zijn we naar Blyde Dam geweest. Wat is dat indrukwekkend! Daarna zijn we weer naar de camping gereden en hebben we nog een drive gemaakt. Dit viel erg tegen. Het was verschrikkelijk koud en we hebben bijna niets gezien. Het was trouwens ook een suffe gids. De volgende dag weer door Kruger naar "huis". Verder zijn we zo'n 5 x in Malelane geweest om boodschappen te doen en te internetten. En regelmatig naar Komatipoort.

We hebben niet vaak gekookt. Vaak bij het Watergat gegeten (wat wij trouwens wel goed en gezellig vinden) en ook 1 x in Phumula. Wij zijn uiteraard tig keer in Kruger geweest en de big five gezien en vele andere dieren zoals een grote schildpad, waterschildpadden, leguanen, hyena's, een jakhals, pofadders, een grote kudde waterbokken ... te veel om op te noemen.



En dan nog de tuin he! Echt, je waant je soms in de "Garden of Eden". Weer veel dieren langs geweest. Het heeft ons weer een hoop geld gekost al die groente en fruit. Even een kleine greep van wat er op bezoek is geweest. Zebra's, bavianen, nagapies (er waren er nu 2), blauwapen, kudu's, bosbokjes, wrattenzwijnen, genetkatten, mangusten, impala's, veel vogels en vlinders, grote vleermuizen en we hadden een huismuis.



Jan had trouwens nog een uniek momentje. Het nagapie en een duikertje zaten naast elkaar papaja te eten. Echt super. Het braaien is ook altijd weer gezellig (met onze groter wordende kids). Lekker stukje vlees met een wijntje erbij en dan luisteren naar de geluiden om je heen. Vooral nijlpaarden, brulkickers en ook leeuwen.



Nou, dat was het wel zo'n beetje. We zijn al weer aan het inpakken. Echt zo vervelend. En weet je wat ook zo vervelend is? Dat je thuis duidelijk moet maken dat je niet gewoon op vakantie bent geweest, maar dat het een verrijking is die je hebt meegemaakt.





De zonsondergangen, de dieren, de lieve mensen die naar je zwaaien als je voorbij rijdt, de geuren, de kleuren en de rust. Je kun het niet vertellen. Lieve Wilma en Ivo, heel hartelijk bedankt voor het lenen van jullie droomhuis en ik kan me niet voorstellen dat dit voor ons de laatste keer Afrika was.

Helen

Ps. Nog bedankt voor de lekker wijn. En de sleutelhanger aan jullie sleutel hebben jullie van Demi gekregen.