

## Annelies en Adriaan Snoek waren van 1 t/m 5 februari 2009 in Mhofu.

Hallo Ivo en Wilma,  
Heerlijk huis, genoten van de rust na 2 weken trekken door Lesotho en Swaziland. Lesotho zeker een bezoek waard. Regelmatig regen en onweer gehad in deze weken. Maar het was geen hoogseizoen (dus ook niet veel toeristen). Erg leuk als je op het terras zit, dat er verschillende beesten je gade staan te slaan. Mijn kool die ik gekocht had werd dankbaar aangenomen. De Crocodile Bridge was gesloten wegens te hoog water, jammer. Dus naar Malelane Gate. Ook hebben we nog gegolfd. We hebben een goede week gehad.  
Groetjes,  
Adriaan en Annelies Snoek.

---

## **Verlag van Marloes Volkerts en Jos Wolters. Zij waren in Mhofu van 8 maart t/m 14 maart 2009.**

Na aanleiding van een betrouwbare tip (en wat later bleek ook een "gouden") hebben wij het huis Mhofu geboekt bij de familie Lauteslager in Marloth park.



Mhofu

Na een hectische periode waren we toe aan vakantie en RUST en dat hebben we gekregen ook heeeerlijk! **Mimmi en Norval ontvingen ons hartelijk** op zondagmiddag en brachten ons naar "**ons**" huis. Het begon al gauw te schemeren dus de volgende dag konden we pas goed de omgeving verkennen.



Entree Marloth Park

We zijn lekker door het park gewandeld en hebben al van alles gezien qua wild. Kudde buffels in Kruger park langs de rivier. Rooibokjes, bosbokjes, familie kudu, giraffe, vlakvarkens en zebra's in het park! Wat een rijkdom. Een tijdje een mestkever bestudeert. Dit beestje heeft een missie "ik moet **die** kant op dus aan de kant". Vlinders in de meest prachtige kleuren en sprinkhanen met streepjes.



's Middags naar Komatipoort gereden en boodschappen gehaald voor de hele week. Ook het houtsnijwerk van Mildo bewondert en gekocht.



Het gekochte fruit op de voederplekken "geprikt" en lekker onderuit met een wijntje op de veranda. Zo, laat de voorstelling maar beginnen. En die begon.....TIP..... leg je fototoestel naast je! **WAUW** ze komen echt dichtbij heeeel voorzichtig maar al dat lekkers is toch niet te versmaden. **Het was echt adembenemend en ook ontroerend!**



Volgende dag vroeg op want Kruger Park gaat om 0600 uur open en we wilden zoveel mogelijk wild spotten. Over de Crocodile Bridge het park ingereden en bij Malelane gate het park verlaten (150 km gereden met een gangetje van 20 km per uur en dat met groot plezier) We waren net voor sluitingstijd het park uit.



Ook deze dag heeft ons van alles gebracht. Olifanten, Wilde beesten, Waterbokken en zelfs een leeuw met zijn prooi en een kudde neushoorns aan toe. Ik wist niet dat neushoorns in groepen leefden. Een ooievaar stak de weg over temidden van een groep impala's en een schildpad hihi wat een verschil in snelheid...Gauw naar huis om te borrelen op de veranda zodat we zo min mogelijk beestenbezoek missen.



Donderdag zijn we naar **Swaziland** gereden, een prachtige route. Nadeel is dat je toch al gauw weer een paar uur in de auto zit. Dit heeft ons doen besluiten om een nachtje in een lodge door te brengen zodat we de volgende dag op ons gemak terug konden rijden.



Dit land is zeker een aanrader, vriendelijke en geïnteresseerde bevolking. Schoon land en prachtige lodges. We hebben wel onze borrel gemist op de veranda maar ja je kan niet alles hebben.



Zaterdag zijn we nog lekker door Marloth gewandeld en hebben we geluncht in de lodge om de hoek net buiten het park richting de Crocodile Bridge. Heerlijk gezeten met een prachtig uitzicht over de Crocodile river, veel leguanen gezien in dit park. De boboti in het restaurant in Marloth moet je ook een keer proberen.



Wij hebben genoten en Mhofu gaat in mijn boekje van favorieten bestemmingen.



**Wilma en Ivo en Bob dank dat jullie je huis beschikbaar stellen jullie hebben een superplek!**

liefs Jos en Marloes