

09-05-2015 - 16-05-2015

Weer terug in Afrika, ook weer in Mhoptu. We zijn gestart in Berg en dat veel gevee  
zelfs 2x de 3 cheetah broers.

Het is erg warm en erg droog, dat is overal te zien, weinig water en al  
het water is groen van de algen.

De dieren zijn blij met het water in de tuin van Mhoptu.

De zebra's komen vaak langs en zijn steeds brutaler, we moeten ze goed in de gaten  
houden, het hoesat komen ze aan tafel zitten.

Zaterdagavond een onrustige avond gehad, veel donder en bliksem boven ons huis,  
eindelijk regen, veel regen. De volgende dag wel wat wolke, maar de zon is snel  
starker. Voor ons zit het er bijna weer op, helaas!

Alvast een speciale groet aan mijn zus en mooie dochters die in juli in Mhoptu  
komen slapen. Ik hoop dat jullie 5 avonds ook bezoek krijgen vld bush baby en ze  
bemen met een stukje banaan 🍌, natuurlijk de kudu, zebra, kuyntjes en wie  
weet de graffe.

Base dankie voor de goede zorg Lauriëke en wie weet tot ziens.

de baboens. WAZEN, Yersen, Menje, Jidde en Okke  
bang to en wij ze woude weg jaage en het wou  
LZEM ERZ

dagteje en jin entantuu xan

Jidde  
Okke

\* okke

