

van 23 tot 29 december

beste Jvo en Wilma,

ik ben hier met mijn broer, vader, moeder en oma. We zijn, behalve oma, allemaal al een keer in Mapani geweest. Toen was het hier winter. Dit was ook leuk, maar dit keer waren er veel dieren met jongen, wat ik ook heel leuk vond. We zijn elke dag in het Krugerpark geweest en al onze verlangens werden waargemaakt. Zo hebben we een keleboel olifanten gezien, reeuwen, wilde honden, een luipaard, en de laatste dag zelfs nog een cheetah! We vinden het allemaal een heel leuk huysje. We hebben veel dieren op bezoek gehad, inclusief nagapies. We hebben meerdere avonden een banaantje neergelegd. We hebben ook een slang gezien in de voortuin. Dat vonden we iets minder leuk. Maar gelukkig vond mijn broer het wel leuk. Kortom, onze 40 graden-kerst was erg geslaagd.

btw. als je zin hebt in een lekkere steak, moet je zeker naar Watergat gaan. Dat is een restaurantje in het bush-center.

Sandra en Kobus waren trouwens erg aardig. Sandra is ook altijd vrolijk! zei mijn moeder.

Nog 2 leuke momenten:

- Er lagen 2 zwartnag moeders in de tuin te slapen met allemaal kleintjes.
- We zaten in de auto opweg naar hier, dus al in het Marloth park en toen liep er opeens een struisvogel langs de auto. Het was een heel grappig beest.

Groetjes, Job, ~~Jan~~ Brechtje, Erik, oma en Jimme uit Amsterdam.

Vakantiehuis Mhofu & Marloth Park































Kruger Nationaal Park Game drive met Kobus









