

## **Frenk en deze reis met zoon Jelle waren 8 dagen in augustus 2023 in Mhofu voor de 4e x!**

Geweldig huis dat elke keer weer blijft trekken

Door Frenk van der Vliet op 08-08-2023

Ben inmiddels 6x in Zuid Afrika geweest waarvan de laatste 4 keer in Mhofu. Het voelt al bijna als thuiskomen. Wat een geweldig huis op een geweldige plek. Voor ons als natuur liefhebbers een plek uit duizenden. Van alle gemakken voorzien biedt het je alle tijd en rust om dieren te observeren. Niet alleen in Kruger maar ook in Marloth zelf.































Otter @ Lower Sabie















29/07/2023

06/08/2023

Beste Wilma en Leo,

Dit is voor mij alweer de tweede keer in Mhorfu, nu is dat  
niks bij het record van mijn vader die al op bereik 4 rit.  
Het huis ken ik mij nog goed herinneren, en het was fijn  
om in een bekende omgeving (plus een mooi nieuw bad) aan  
te komen.

In totaal hebben wij hier 8 nachten mogen overnachten  
en de tijd is voorbij gevlogen. Je weet wat me zeggen, de  
tijd vliegt als je het naar je zin hebt.

Als de echte dierenliefhebbers die wij mijn, mijn wij voornamelijk  
naar het Kruger Park gegaan. Hier heb ik, nu twee mislukte  
pogingen op vorige vakanties, eindelijk de leeuw ook in het echt  
kunnen bewonderen. De kutschigen hebben wij in overvloed  
kunnen aanschouwen de ene vakantie, nu mijn wij de leeuw  
niet één, niet twee, maar vier keer tegengekomen. Ook hebben  
wij de leeuw en het jachtluipaard in al hun glorie kunnen  
mijn zien. Ver boven onze verwachting hebben wij ook een  
olifant gezien bij de brug van Lower Sabie. Al met al was de  
S28 in het Kruger Park onze favoriete route, hier hebben wij  
zelfs een keer twee verschillende soorten jachtluipaard tegelijkertijd  
gezien. Van de Big Five of ook wel de Magnificent eight hebben  
wij alleen de neushoorn niet kunnen spotten.

Acht dagen Kruger cichten elkaar is natuurlijk wel te veel van  
het goede, daarom hebben wij besloten om de week op te breken  
en één dag lekker "thuis" te blijven. Op deze dag hebben wij  
nooit leuke en verschillende dieren in de tuin voorbij zien  
komen. Zo heb ik onder andere Koedoes en rugjagers uit de  
hand kunnen voeren en hebben wij een leuke wandeling  
gemaakt langs de grens van Marloth en Kruger.





Helena hebben wij deze dag ook afscheid moeten nemen van een rugtje die we tot Pumba gekocht hebben. Deze rugen we in de tuin lopen met een flink ontstoken wind, waarna een park rangers deze (met een geweer) in de tuin van het leven heeft verlost. Heel meer natuurlijk, meer hopelijk is het heestje uit mijn lyden verlost en heeft die genoten van mijn laatste maaltijd die hij van ons heeft mogen krijgen.

Op naar een wit vrolijk gedeelte van het verhuur. De vrienden kunnen, in de Zuid-Afrikaanse wintermaanden van de koude kant zijn, desalniettemin hebben we menig vrienden buiten geneten om de bush baby te bevonderen. Uit dit gartenboek hebben wij vernomen dat het een goed idee is om stukjes banaan op het hoofd van het stambeeld in de hoek van het terras te leggen. Deze offering werd al snel door de bush baby gevonden en dan ook erg gewaardeerd.

Zo veel te vertellen en meer over weinig tijd. Om wat ruimte over te laten voor de volgende gelukkige gasten, wil ik het nu deze alinea afronden. Graag wil ik meegeven dat het echt een aanrader is om één, dan wel niet alle drie de restaurants te bezoeken. Hier hebben we uitstekend eten en zelfs Keerne uit vegetarische gerechten.

Beste Wilma en Leo, graag wil ik jullie bedanken voor de goede mening, en de interesse in onze vakantie. Ik kan vrijwel zeker zeggen dat dit niet de laatste keer is dat ik (Jelle) hier zal verschijnen.

Tot de volgende keer  
groetjes,

Jelle  
&  
Frank

