

## De familie Sterkeboer waren in Mhofu onze gasten van 22 april tot 6 mei 2023.

Onze 2e keer in Mhofu, waar we 2 weken hebben genoten, het was weer fantastisch. In de ochtend wakker worden met de bokkies, zebra's, kudu's, zwijntjes en de muishonden. In de late middag heerlijk bij het hek van het Kruger gezeten en s'avonds de nagapies stukjes banaan voeren. Tijdens onze ritten in het Kruger hebben we zoveel dieren mogen spotten, de luipaard, cheetah, de neushoorn en ontzettend veel olifanten:) en nog zoveel meer!

De gamedrives met Reinhard waren ook super, hij wist ons zoveel te vertellen. We zijn ook met JSL transport naar Mozambique/ Maputo geweest waar Trevor ons naar een prachtig strand heeft gebracht waar we heerlijk hebben gezwommen in de zee. Dat was een ervaring om nooit te vergeten! En ja Maputo was bijzonder, maar we waren wel blij dat we met Trevor waren vooral bij de border dat was wel even spannend.



Het bezoek aan het strand was heel speciaal! De tour was zeker de moeite waard en Joey was heel erg lief, ze kwam in de ochtend mee om zich voor te stellen. Ze had ons voorzien met een koelbox met allerlei soorten drankjes een tas met lekkere dingen, we zijn echt super verwend!

Zuid Afrika heeft een speciaal plekje in ons hart, we hebben nu al weer heimwee!

We hebben ook prachtig weer gehad, soms wel erg warm. Verder hebben we heerlijk genoten van alle mooie dingen!

Baie dankie Wilma & Ivo dat we weer gebruik mochten maken van jullie bush-huis!













